

ההבדל בין אהבה להנאה

אנשים בדור האינסטנט העכשווי מחפשים אהבה, אבל לא בדיוק ברור להם ההבדל בין "אהבה" ו"הנאה".
ברור להם שמאהבה צריך ליהנות. זה ברור, וזו המגמה הראשונית. אבל מה עושים כשמגיע זמן של קשיים וכבר לא כל כך נהנים? ...
כאן מכריעה בד"כ השקפת העולם.
על פי היהדות הנישואין נקראים ברית קידושין.
אלו הן שתי מילים חזקות מאוד.

ברית – היא דבר שאין בו אפשרות שינוי. ברית אמיתית לא משתנה בזמן של לחץ וקשיים. (כך גם הברית שכרת בורא עולם עם עם ישראל).
קידושין - מהרגע שהגבר מקדש את האישה, מתחיל להתקיים ביניהם קשר של נישואין. (נישואין משורש נ.ש.א - פירושו קשר של **הרמה**, **נשיאה** למעלה) נוצר כאן קשר של קדושה.
קשר בין גבר לאישה יכול להיות רק קשר של קדושה. כי מדובר כאן על חיבור בין נשמות. חיבור גורלי.
הדבר המקודש ביותר הוא טהרת הקשר בין בעל ואשתו.
באף דת או מדינה אין מושג של "קידושין".
(אם תגיד באנגלית "I sanctified a woman" – יחשבו שאתה כומר שהתיז מים על אשה)
הקשר הזה קדוש משום שהוא מוליד נשמות קדושות, ולכן הוא חייב להישמר בקדושה.
שלושה שותפים יש ביצירת האדם- האב האם והקדוש ברוך הוא.
אנחנו מסוגלים להוליד ילדים? בודאי שלא. אם ה' לא משתתף כשותף שלישי בעניין אין לנו שום סיכוי.
כדי שהקב"ה ישרה את שכינתו בין ההורים, צריכה להיות שם קדושה ללא התערבות של דברים חיצוניים.
האהבה האמיתית לפי היהדות היא לא עניין של הנאה זמנית, אלא יש לה מטרה של בניית בניין נצחי של קדושה, של התגברות על המידות הטבעיות, ומתוך כך עולים שני בני הזוג במדרגה הרוחנית שלהם, ומסוגלים לגדל את הנשמות שהם מביאים לעולם על פי אותה דרך.
אם איש ואישה נמצאים במערכת זוגית בלי מטרה שכזו, אלא רק מתוך רצון שיהיה טוב ביחד, אז ברגע שלא כל כך טוב – החבילה מתפרקת מהר.
ומה עם הילדים? ... " הם יתרגלו...." – אומרים ההורים המותשים

והרי גם הם כשיגדלו, ירצו שיהיה להם טוב עם בני זוגם, וכשלא יהיה כל כך טוב, אז גם הם יתגרשו.

אם תתבוננו בזה לעומק - זוהי הדרך לחורבן העולם....

כי אנחנו מגדלים כאן דורות שלא ראו זוגיות נכונה, שלא ברור להם מהם מושגי היסוד שמופיעים בכל ספר של גיל שלוש : אבא, אמא, בית. מתוך בסיס כזה- איך אפשר לדרוש מאנשים צעירים כאלה לבנות בעצמם – אבא, אמא בית ?....

מצער לראות עד כמה אנשים צעירים מבזבזים כמויות אדירות של אנרגיה רגשית לפני שהם מגיעים לנישואין. פצעים של אהבות נכזבות, פגיעות ושחיקות נפשיות קשות יש כמעט לכל אדם שני, החל מגיל צעיר ביותר. כל זה אפוי היטב לפי המתכונים של הוליווד, ששוטפת את מוחנו בשטיפת מוח מאסיבית ויומיומית דרך הטלוויזיה, וסרטים שהשורש הרעיוני שלהם נעוץ עמוק ברדיפת כסף, כוח כבוד, ושאר תאוות. המציאות מוכיחה לנו שהדרך הזו- פשוט לא עובדת. אם בתל אביב אפשר למצוא כיתות שלימות של ילדים ממשפחות גרושות, וילד שהוריו נשואים מרגיש חריג, אז הגיע הזמן שנשאל את עצמנו לא רק לאן הגענו, אלא לאן נגיע, בעוד כמה שנים ?....

היהדות, מאז ומתמיד, הציעה ומציעה לנו קשר של ברית – כיסוד הבית. ברית אמיתית - שאינה משתנה בזמן של לחץ או קשיים. הברית הזו תהפוך את הבית- לכלי של אור וקדושה.